

# De brief aan de Romeinen

‘In de voetsporen van ...’

1

Paulus, de schrijver: AD 55/56



2

2

Luther, de ontdekker: AD 1517



3

3

倪柝聲: de uitlegger: AD 1903-1972



4

4

## Paulus, de schrijver: AD 55/56



5

5

## Paulus

- ▶ 'Apostel van de volken'
- ▶ Behoorlijk gedreven, want als drijfveer: om hopelijk mensen uit z'n eigen volk te redden.
- ▶ Was (nog) niet in Rome geweest, maar zou dat wel graag willen.
- ▶ Logische uiteenzetting van 'het evangelie' en van 'het doel van het evangelie'
- ▶ Waarom deze brief?

6

6

Om bij de Romeinen iets te ...



7

7

Luther, de ontdekker: AD 1517



8

8

## Maarten Luther lag er wakker van

- ▶ *Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem: sicut scriptum est: Justus autem ex fide vivit.* (Rom. I.XVII).
- ▶ De Goddelijke eis van 'Gerechtigheid'
- ▶ Die kan niet bereikt worden door 'aflatenhandel'
- ▶ Wat bedoelt Paulus dan wel?
- ▶ ... tot hij in een slapeloze nacht het antwoord ontving!

9

9

## Romeinen 1 vers 17

- ▶ *Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem: sicut scriptum est: Justus autem ex fide vivit.*
- ▶ Want de rechtveerdicheyt Godts wort in 't selve geopenbaert uyt geloove tot geloove: gelijk geschreven is, **Maer de rechtveerdige sal uyt den geloove leven.**
- ▶ De redding die God wil geven, is nu al op aarde te zien. Want steeds meer mensen geloven het goede nieuws over Jezus Christus. En in de heilige boeken staat: **«Als je gelooft, ziet God je als een goed mens. Dan zul je leven.»**

10

10

## De boodschap van de brief

- ▶ 'Gerechtigheid van God' is niet een eis maar een geschenk!
- ▶ Dat geldt voor iedereen.
- ▶ Dat 'geloven', 'aannemen', 'je toe-eigenen', 'omarmen'.
- ▶ Kortom: 'erop vertrouwen', 'op God vertrouwen'.
  
- ▶ Gaan geloven/vertrouwen (1:5, 16:26) en dan: leven als christen, 'gehoorzaam worden aan God' (1:5, 16:26).

11

11

## Anders geformuleerd:

- ▶ Wie zijn wij, en wie is God?
- ▶ Wat wil God graag?

### Hoe dan?

- ▶ 1. Wat hoeven we níet te doen?
- ▶ 2. Wat hoeven (moeten, horen) we wèl te doen?
  - Geloven: vertrouwen op Hem, dat Hij 'het heeft opgelost'
  - Leven: Ons leven aan Hem toewijden
  
- ▶ Hfst. 9–16 bij Luther mogelijk wat onderbelicht...

12

12

倪柝聲: de uitlegger: AD 1903–1972



13

13

## Watchman Nee

- ▶ 'Het normale christelijke leven' (later gebundelde preken)
  - Het bloed van Christus verlost ons van de zonde en van de schuld.
  - Het kruis van Christus verlost ons van de macht van de zonde, het vlees en de natuurlijke mens.
  - Het leven van Christus, dat ons gegeven is om in ons te wonen, om ons te vernieuwen en te bekrachtigen.
  - De werking van de dood in de natuurlijke mens.
- ▶ Het doel van het evangelie:
  - Toewijding, een levend offer.
  - Toepassing van deze vier 'principes', maar niets over 12–16

14

14

## Paulus, de schrijver: AD 55/56



15

15

## Wat legt Paulus ons uit?

- ▶ Intro: Want mensen van alle volken moeten gaan geloven, en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Jezus Christus alle eer. (1:5)
- ▶ Slot: Dan zullen ze gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dat is de wil van de eeuwige God. (16:26)

16

16



## Wat mogen we geloven? (wat hoeven we niet te doen?)

- ▶ Dat alle mensen tekort schieten aan Gods 'gerechtigheid'
- ▶ Dat God die vrij aanbiedt aan alle mensen.
- ▶ Hij geeft: oplossing van het probleem van onze schuld, oplossing van het probleem van onze zondige natuur
- ▶ Hij neemt onze zondigheid, onze krachteloosheid, onze vijandschap weg, en brengt 'vrede met Hem'.
- ▶ Hij woont met Zijn Geest in ons, en omdat Hij in ons leeft, kan niets ons scheiden van Hem, wat ons ook aan ellende overkomt.
- ▶ Dat geldt ook voor het volk Israël.

17

17

## Wat hoeven we wèl te doen?

- ▶ Vertrouwen op Gods Woord (dus niet: ...).
- ▶ Vervolgens gehoorzamen:
  - Ons leven aan Hem toewijden.
  - Bescheiden zijn.
  - Elkaar echt liefhebben.
  - Gericht zijn op het goede voor anderen, helpen, zegenen, het kwade overwinnen door het goede.
  - De overheid onderdanig zijn.
  - Geen uitpattingen meer.
  - Elkaar niet veroordelen of minachten.
  - Jagen naar de vrede en de onderlinge opbouw.
  - Christus herkennen in elkaar.

18

18

## Samenvattend:

- ▶ 'Gerechtigheid van God' is niet een eis maar een geschenk!
- ▶ Dat geldt voor iedereen.
- ▶ Dat mogen we 'geloven'. Op God vertrouwen!
  
- ▶ Geloven (1:5, 16:26) en dan: leven als christen, 'gehoorzaam worden aan God' (1:5, 16:26).

- ▶ Met dank aan:



19

19

## Maar vooral:

### Romeinen 16 vers 27

Dankzij Jezus Christus hebben wij Gods wijze plan leren kennen.

Alle eer aan God, voor altijd!

Amen.

20

20