

Wat lezen we in de Bijbel over
onze plek in of vlak vóór
de eindtijd?



1

Unstoppable



2

2

Uitgangspunten

- ▶ De Bijbel is betrouwbaar.
- ▶ De Bijbel vertelt ons 'wat we moeten weten', en vertelt ons niet 'wat we niet hoeven te weten'.
- ▶ De Bijbel vertelt aan mensen 'van alle tijden'

- ▶ Let op:
- ▶ De Bijbel vertelt ons ook hoe wij met die informatie om horen te gaan.
- ▶ Eigen interpretatie of eigen toepassing ≠ wat de Bijbel zegt.

3

3

De Bijbel

- ▶ Gods weg met de wereld.
- ▶ Gods weg met Israël en de volken.
- ▶ Gods weg met de Gemeente.

- ▶ 3 grote lijnen in 'de heilsgeschiedenis' die elkaar af en toe raken

- ▶ Bijna aan het eind: 'de eindtijd', waar we nu 'unstoppable' op af stevenen.

4

4



5

- ## 1. Israël en de volken
- ▶ Vanaf Abraham: roeping, uitverkiezing en belofte: het volk Israël.
 - ▶ Belofte van zegen voor alle volken.
 - ▶ Jeruzalem als de stad van de Koning.
 - Ballingschap en terugkeer tussendoor →
 - ▶ Tot aan de verwerping van de Messias →

 - ▶ Sprong naar de komst van de Messias (in grote verdrukking loutering en bekering van een rest), herstel onder de Koning.
 - ▶ Zegen voor alle volken →
- 6

6

Nu nog niet...



7

7

2. De Gemeente

- ▶ Vanaf de Pinksterdag →
- ▶ 'Van vóór de grondlegging van de wereld'

- ▶ Een 'nieuw' volk uit Joden en heidenen, met een hemelse roeping.
- ▶ Tot aan de komst van de Messias ('de dag van de Heer'), samen met Hem →

- ▶ Regeren met de Heer, 1.000 jaar →



8

8

3. De wereld, de aarde

- ▶ Adam, Noach.
- ▶ Gods regering via Adam, Henoeh, Noach, Abraham, Israël, ...
- ▶ Tot aan de ballingschap naar Babel →
- ▶ De tijden van de volken.
- ▶ Totdat de volheid van de volken is ingegaan (Romeinen 11:25) →
- ▶ De dag van de Heer.
- ▶ Dan 1.000 jaar rust: het Vrederijk →



9

9

De 'tijdlijn'

de eeuwigheid, de hemel



10

10

De zevende dag

- ▶ God rustte op de zevende dag.
- ▶ Rode draad door de Bijbel: de sabbat.
- ▶ Israël: gedenk de sabbatdag (het 4^e gebod)
- ▶ De Gemeente: oproep om nu al in te gaan in de rust (Lezen: Hebreëën 4:9-11,16).
- ▶ Nu geen onvrede, geen onrust, maar geloof en vertrouwen (zie Lukas 18:8b).
- ▶ Er volgt een sabbatsrust: 1.000 jaar →
(Lezen: Jesaja 11:1-9)



11

11

Vlak voor de zevende dag

- ▶ Vóór de dag van de Heer: de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al, maar de wetteloze wordt pas zichtbaar (en krijgt pas macht) als de Gemeente de Heer tegemoet is gegaan.
- ▶ Tijdens de dag van de Heer:
 - Het beest uit de zee (de leider van het herstelde Romeinse Rijk, het 4^e beest uit Daniël).
 - Het beest uit de aarde (de antichrist, een Joodse leider).
 - Een grote verdrukking voor Israël en andere gelovigen.

12

12

Het is 'één voor twaalf'

- ▶ Waartoe worden wij opgeroepen?
- ▶ Verlies niet je verstand!
- ▶ Verhaast die dag! (lezen: 2 Petrus 3:9-14)
- ▶ Hoe?
 - Niet: de werking van de wetteloze tegenwerken.
 - Niet: uitpluizen en voorspellen hoe en wanneer precies.
 - Wel: een getuigenis zijn, op de Heer lijken, Hem zichtbaar maken (heilige wandel en godsvrucht), en zodoende zorgen dat de Gemeente z.s.m. compleet wordt.

13

13

Uitzien naar de rust

- ▶ De schepping komt tot haar doel!
- ▶ Als we 'door hebben' wat de Heer ervoor over heeft gehad, gunnen we het Hem.
- ▶ Uit liefde: het goede voor de ander op het oog hebben.

14

14

Unstoppable: het komt eraan!



15

15