

Wat lezen we in de Bijbel over klimaat/milieu en techniek in de eindtijd?



1

Deel 1: Israël

- ▶ Israël is het volk van God. God heeft een plan met Israël.
- ▶ Sinds de wegvoering naar Babel geen rechtstreekse Godsregering, maar 'de tijden van de heidenen', totdat ...
- ▶ Romeinen 11:25: ... verharding over Israël ... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
- ▶ Verlossing, nieuw leven, herstel en zegen ná verdrukking, belegering, bekering en roep tot de HEERE om hulp.

2

2

Deel 2: het Midden-Oosten

- ▶ Israël is het volk van God. God heeft een plan met Israël.
- ▶ God heeft ook een zegenrijk plan met de omringende volken: nakomelingen van Ismaël
- ▶ Ze zullen zich allemaal tegen Israël keren
- ▶ Bij de bekering en het herstel van Israël volgt ook vergelijkbare bekering van Ismaël:
 - Het hoofd van Palestina is als een stamhoofd in Israël
 - Snelweg van Egypte naar Damascus om de Heer in Jeruzalem te dienen

3

3

Deel 3: de Kerk & de christenheid

- ▶ De Gemeente ≠ de christenheid
 - De Bruid van het Lam vs. de valse bruid (hoer van Babylon)
 - Verlossing ('voor het uur van de verzoeking') vs. oordeel
- ▶ Wie bij de Gemeente hoort, heeft een blijde toekomstverwachting.
- ▶ Dat brengt met zich mee: reiniging, waardig leven, goed doen.

4

4

Deel 4: Europa en de VN

- ▶ Het beest 'dat was, *niet is* en zal zijn' (Openb. 13,17).
- ▶ Alles onder Gods regie.
- ▶ 'De wetteloze', de mens van de zonde, de zoon van het verderf, is nog niet openlijk zichtbaar (2 Thess. 2:3-8)
- ▶ Opkomst en macht tijdens 'de dag van de Heer' in 7 jaar tijd, tot de Heer Zelf verschijnt.
- ▶ Niet ons verstand verliezen of in paniek raken (2 Thess. 2:2)



5

5

Vandaag: Klimaat en techniek

- ▶ Komen niet in de Bijbel voor ... 
- ▶ Maar wél: allerlei aanwijzingen die voer zijn voor speculatie.
- ▶ N.B.: er is al bijna 2.000 jaar een concrete eindtijd-verwachting (en dus speculatie over de exacte invulling).
- ▶ N.B.: tot die hoop/verwachting worden we opgeroepen, tot die speculatie niet!

6

6

Vandaag

1. De tekenen van de tijd
2. Het teken van het beest
3. 'Wie hem tegenhoudt'
4. Rampen en plagen in Openbaring en nu
5. Onze rol
6. De rol van de Heilige Geest in ons

7

7

1. De 'tekenen van de tijd'

- ▶ Mattheüs 24:6-8
- ▶ Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, **al is daarmee het einde nog niet gekomen**. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 **dat alles is het begin van de weeën**.

8

8

De 'tekenen van de tijd'

- ▶ Lukas 21:8-12
- ▶ 8 Jezus zei: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het," of: "**De tijd is gekomen.**" Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.'

9

9

De 'tekenen van de tijd'

- ▶ Lukas 21:8-12
- ▶ 10 Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 **Maar eerst zullen jullie** worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd ...

10

10

2. Het 'teken van het beest', Op. 13

- ▶ 11 Toen zag ik **een tweede beest**, dat opkwam **uit de aarde**. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.
- ▶ ...
- ▶ 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, **een merkteken** zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

11

11

Openbaring 13 (vervolg)

- ▶ 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; **er wordt een mens mee aangeduid**. Het getal is **zeshonderdzesenzestig**.
- ▶ Allerlei speculaties:
 - Nero
 - Napoleon
 - Hitler
 - Zelfs: Roosevelt, Obama, Bill Gates
 - En zelfs ...

C = 3

O = 15

R = 18

O = 15

N = 14

A = 1

6 66

12

12

3. Maar: zover is het nog niet!

- ▶ Het beest is nog niet 'geopenbaard', dus 'het teken van het beest' is er ook nog niet.
- ▶ 2 Thessalonica 2:1-3
- ▶ 1 Broeders en zusters, **over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd**, zeggen we u:

13

13

2 Thessalonica 2 (vervolg)

- ▶ 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer **breekt niet aan voordat** velen zich van het geloof hebben afgekeerd en **de wetteloze mens verschenen is**, hij die verloren zal gaan.

14

14

2 Thessalonica 2 (vervolg)

- ▶ 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6 **Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd.** 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst **degene die hem tegenhoudt** verdwijnen.

15

15

4. Milieu/natuurrampen

- ▶ In Openbaring: oordelen in de vorm van natuurrampen, milieurampen, enzovoorts?
- ▶ Openbaring 6 – 16:
 - 7 zegels van de boekrol (6, intermezzo, 1)
 - 7 bazuinen (6, intermezzo, 1)
 - 7 schalen (6, intermezzo, 1)



- ▶ Let wel: als de Gemeente de Heer tegemoet is gegaan...; dus niet 'nu al'.

16

16

Zegels, bazuinen en schalen

- ▶ Oorlog, slachting, hongersnood, dood, kosmologische rampen, hagel en vuur, zee als bloed, water ondrinkbaar, maan en sterren verduisterd, zweer voor de volgers van het beest, zee verandert in bloed, bronnen en rivieren veranderen in bloed, vuur, verduistering, pijn, droogte, aardbeving.
 - Opvallende parallel met andere plagen in de Bijbel.
 - Niet nu al!

17

17

Romeinen 8: nu al wel 'ellende'

- ▶ Het hoofdstuk over leven door de Geest!
- ▶ 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

18

18

Romeinen 8

- ▶ 22 **Wij weten dat de hele schepping** nog altijd als in barensweeën **zucht en lijdt**. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, **ook wij zuchten in onszelf** in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
 - *Maar hoe wij ons als mensheid ook misdragen:*
- ▶ ... **Hij schraagt de schepping** met zijn machtig woord (Hebreeën 1:3)

19

19

5. Onze rol nu: 1 Timotheüs 2

- ▶ 1 **Allereerst** vraag ik dat er **voor alle mensen** gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid **voor alle koningen en gezagsdragers**, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

20

20

Onze rol nu: Filippenzen 2

- ▶ 14 Doe alles zonder morren en tegenspreken,
15 opdat u zuiver en smetteloos bent,
onberispelijke kinderen van God te midden
van een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de
hemel.

21

21

Onze rol nu: Johannes 7

- ▶ 24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar
oordeelt met een rechtvaardig oordeel.

22

22

6. De Heilige Geest

- ▶ Hij houdt, zolang Hij nog op aarde is, het zichtbaar worden van de antichrist tegen.
- ▶ Hij wil in ons de Heer Jezus zichtbaar maken: **de vrucht van de Geest** (Galaten 5:22,23): liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.