

Wat lezen we in de Bijbel over de Kerk en de christenheid in de eindtijd?



1

Deel 1: Israël

- ▶ Israël is het volk van God. God heeft een plan met Israël.
- ▶ Sinds de wegvoering naar Babel geen rechtstreekse Godsregering meer, maar ‘de tijden van de heidenen’, totdat ...
- ▶ Romeinen 11:25: ... verharding over Israël ... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
- ▶ Verlossing, nieuw leven, herstel en zegen ná verdrukking, belegering, bekering en roep tot de HEERE om hulp.

2

2

Deel 2: het Midden-Oosten

- ▶ Israël is het volk van God. God heeft een plan met Israël.
- ▶ God heeft ook een zegenrijk plan met de omringende volken: nakomelingen van Ismaël
- ▶ Ze zullen zich allemaal tegen Israël keren
- ▶ Bij de bekering en het herstel van Israël volgt ook vergelijkbare bekering van Ismaël:
 - Het hoofd van Palestina is als een stamhoofd in Israël
 - Snelweg van Egypte naar Damascus om de Heer in Jeruzalem te dienen

3

3



4

Vandaag 3: de Kerk

- ▶ De Kerk / de Gemeente
 - (het Lichaam van Christus, de bruid van het Lam)
 - De Kerk mag 'de opname van de Gemeente' verwachten (Joh. 14:3, Openb. 3:10): de Heer tegemoet in de lucht bij het begin van de dag van de Heer, om (vlak daarna) met Hem te verschijnen.
 - Zó zullen wij altijd met de Heer zijn (1 Thess. 4:17, Joh. 12:26, 14:3, 17:24).

5

5

Maar ook: de christenheid

- ▶ De christenheid
 - (het instituut, de religieuze stroming als geheel, alles wat zich christelijk noemt bij elkaar)
 - Het grote huis – 2 Timotheüs 2:20
 - Blijft ook na de opname van de Gemeente voortbestaan, en zal zich (rond de opname van de Gemeente?) ontpoppen als 'Babylon', 'de grote hoer', 'de valse bruid' (Openb. 17,18).

6

6

Een voor ~~zichtige~~/overmoedige poging



- ▶ 1: mensen die zich christen noemen, maar het ten diepste niet zijn ('naam-christenen').
- ▶ 2: echte christenen ('ware gelovigen') die zich christen noemen
- ▶ 3. echte christenen ('ware gelovigen') die zich geen christen noemen ('schaam-christenen' of 'afgeknapte christenen')

7

7

De Heer weet wie Hem toebehoren!



- ▶ 2 Tim. 2:19:
- ▶ 'De Heer weet wie Hem toebehoren'
- ▶ 'Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan'

8

8

Hoe maak je dat concreet?

- ▶ Niet:
 - Strijden tegen 'de christenheid'
 - Strijden tegen 'verlangen naar eenheid' (Joh. 17!)
 - Strijden tegen instituties waarvan we vermoeden dat ze in de toekomst (als de gelovigen met de Heilige Geest in zich weg zijn) zich als 'valse bruid' zullen ontpoppen.
- ▶ Maar:
 - Beseffen dat de Heer nog steeds 'de christenheid' aanspreekt.
 - De 'eenheid van de Geest' nastreven (Joh. 17, Ef. 4:3).

9

9

Wij verwachten: de komst van de Heer



- ▶ De gestorven gelovigen staan op (1 Thess. 4:16),
- ▶ wij worden met z'n allen opgenomen de Heer tegemoet in de lucht ... (1 Thess. 4:17, 2 Thess. 2:7),
- ▶ ... om samen met Hem te verschijnen op de Olijfberg (2 Thess. 1:10, Zach. 14:5b).

10

10

Intermezzo:



- ▶ *: de bruiloft van het Lam (Openb. 19:6–8). De bruid: de Gemeente.
- ▶ **: de grote verdrukking. Tuchtiging tot herstel voor Israël; oordeel over 'de valse bruid' (het overgebleven christendom). Het 'beest'. De 'antichrist'.

11

11

Wat doen we met die verwachting?

- ▶ Wees waakzaam!
- ▶ Weet (NB: niet 'wees erop gefocust!') dat 'in het laatst van de dagen' ...
 - Verkillung, haat en nijd, de liefde verdwijnt (2 Tim. 3:1–5)
 - Ongezonde leer, fabels (2 Tim. 4:3,4)
 - Spotters die geloof in de belofte van de wederkomst belachelijk maken (2 Petr. 3:3)
- ▶ Weet: Ik zal je bewaren voor 'het uur van de verzoeking', Ik kom spoedig, houd vast wat je hebt (Openb. 3:10,11).

12

12

En verder?



- ▶ Talloze teksten die oproepen ons leven te veranderen, met deze hoop in ons hart en hoofd.

13

13

Hebreeën 10:25

- ▶ En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, **elkaar juist bemoedigen**, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

14

14

1 Johannes 3:3

- ▶ En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, **reinigt zich, gelijk Hij rein is.**

15

15

2 Korinthe 3:12

- ▶ Nu wij zulk een verwachting hebben, **treden wij met volle vrijmoedigheid op.**

16

16

2 Petrus 3:14

- ▶ Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, **onbevlekt en onberispelijk** te blijken voor Hem **in vrede**.

17

17

1 Timotheus 6:11–14

- ▶ **Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven... ...draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt.**

18

18

Titus 2:10

- ▶ ..., om **de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken.**

19

19

Titus 2:11-14

- ▶ Gods genade leert ons dat we **goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven**, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat **vol ijver is om het goede te doen.**

20

20

1 Korinthe 15:58

- ▶ Kortom, geliefde broeders en zusters, **wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer**, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

21

21

Lukas 12:42,43

- ▶ Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om **hun op tijd het eten / hetgene te geven dat hun toekomt?** 43 Gelukkig de dienaar die **daarmee bezig** is wanneer zijn heer komt.

22

22

2 Petrus 3:11,12

- ▶ 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, **hoe heilig en vroom moet u dan niet leven**, 12 u die uitziet naar de dag van God en **het aanbreken daarvan bespoedigt!**

23

23

2 Petrus 3:14

- ▶ Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u **zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.**

24

24

2 Petrus 3:17,18

- ▶ Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. **Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.**

25

25

Kortom: óp naar de bruiloft!

- ▶ We kennen en herkennen (het begin van) de tekenen van de tijden.
- ▶ We weten niet precies hoe erg het wordt voordat de Heer ons komt halen.
- ▶ We hoeven daar niet bang voor te zijn.
- ▶ We hoeven niet te vechten tégen ...
- ▶ We zien blij en vol vertrouwen uit naar de komst van de Heer.
- ▶ We zetten ons in om ons door Hem te laten vormen, en bruikbaar te zijn voor Hem.

26

26